



## Loge Open Paradigma

### Nieuwsbrief 9: september – oktober 2019

#### Colofon

Tweemaandelijke nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Website: [www.openparadigma.org](http://www.openparadigma.org): onder constructie.

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8, 1000 Brussel. Website: [www.ts-belgium.be](http://www.ts-belgium.be)  
Mail: [info@ts-belgium.be](mailto:info@ts-belgium.be)

De drie Antwerpse Loges van de Belgische Theosofische Vereniging:

#### Loge Open Paradigma:

[open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)

#### Loge Witte Lotus:

[loge.witte.lotus@ts-belgium.be](mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be)

#### Loge Antwerpen:

[loge.antwerpen@ts-belgium.be](mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be)

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!  
*Christian, Lieve en Diane*



*Witte Lotusdag – Viering/14 mei 2019*





## De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



## De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

## Praktische info LOP

**Bijeenkomsten:** Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

**Secretariaat:** Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen

**Voor alle informatie:** [open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)  
[loge.open.paradigma@ts-belgium.be](mailto:loge.open.paradigma@ts-belgium.be)

### Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

*Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: [info@ts-belgium.be](mailto:info@ts-belgium.be) of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".*



## Voordrachten LOP september – oktober 2019

### Speelse herhaling Theosofische Begrippen (Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers)

Zondag 8 september van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

De Theosoof wordt wel eens een moeilijk taalgebruik verweten! Elke discipline heeft haar eigen jargon en de Theosofie is daar niet anders in. We praten in de Theosofie vaak over niet dagelijkse zaken, waarvan de namen dus ook niet altijd dagdagelijks zijn. Toch merken we dat onze taal niet uitzonderlijk moeilijk is. Nieuwe leden die in het begin vaak zuchten en kreunen onder de vele – vaak Oosterse – termen die nog nieuw voor hen zijn en dus helemaal niet duidelijk, merken na een aantal maanden dat ze over deze begrippen al aardig kunnen meepraten. Je groeit als het ware in deze terminologie. Om het activiteitenjaar vlot te kunnen beginnen, zullen we onze Theosofische woordenschat nog eens samen opfrissen.

Daarna gaan we *in de vorm van een spel* alles nog even goed inprenten, zodat de studieklassen voor iedereen best begrijpbaar worden.



### Het ontstaan van het Universum, percepties van verschillende wereldbeschouwingen (Christian Vandekerkhove)

Zondag 13 oktober van 11u tot 13u

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Er zijn veel visies op de oorsprong van ons universum. De Theosoof baseert zich graag op de Geheime Leer van H.P. Blavatsky, die zich zelf hiertoe beroept op de Stanza's van Dzyan. Joden en Christenen zoeken hun verhaal in de Sefer Bereshit of het Boek Genesis uit het Oude Testament. De Hindoe laat zich inspireren door de Rig Veda en de Wetten van Manoe. De Jain heeft zijn overanderlijke Loka's. De Rozenkruiser hanteert een esoterisch Christelijk beeld van de schepping. Voor de materialist is er de Big Bang. In deze presentatie zullen we enkele van deze en nog andere modellen naast elkaar plaatsen. We zullen versteld staan van de diversiteit, maar ook van de gelijkenissen tussen vaak heel verschillende bronnen.



## Thema-avonden september – oktober 2019

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove.

10	september	2019	Mensen- en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
24	september	2019	Aan de Voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove
8	oktober	2019	Mensen- en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
22	oktober	2019	Aan de Voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

**Stipt om 20u starten we met onze studiekلاس tot 21u15.**

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.



\* \*  
\*

## Zomer van LOP - Verslag Zomerprogramma 2019



Op 12 mei loodste Ellen Schiltz ons met haar voordracht 'Bewustzijn in een ruimer perspectief' doorheen de verschillende natuurrijken. Ze benadrukte het belang van het *planetair bewustzijn*, waarin *groepsbewustzijn* een dragende factor is om onze evolutie in bewustzijnsverruiming, ondermeer door middel van studie, meditatie en dienstbaarheid op een evenwichtige manier te kunnen voldragen.



Mensen- en Zonne inwijding van Alice Ann Bailey blijft een bron van inspiratie en een schitterende getuigenis van de rijkelijk gelaagde wijsheid van Djwhal Khul, de Tibetaanse Meester.

Voor diegenen die nog graag willen kennis maken met deze materie, kunnen we nog enkele studie-avonden aanbieden, want het boek is bijna uit!



Na het beëindigen van onze studiekلاس van Mensen- en Zonne inwijding, herdachten we op 14 mei met de viering van Witte Lotusdag (8 mei), het overlijden van Helena Petrovna Blavatsky.

Traditiegetrouw lezen we voor uit 'De Stem van de Stilte', 'Het Licht van Azië', de 'Bhavagad Gita' en 'Aan de Voeten van de Meester'.

De sfeer was zeer ingetogen en dankbaar putten we, met een lekker stuk taart, uit de oeverloze erfenis van HPB.

De bloemen die we ter ere van HPB hadden verzameld, werden onder de aanwezigen verdeeld, waardoor haar nalatenschap symbolisch verder stroomt in en buiten de Theosofische Vereniging...



'Aan de Voeten van de Meester' is het nieuwe onderwerp van de studiekلاس, die iedere vierde dinsdag van de maand ons programma vult.

We baseren ons voor de studie op het werkboek van Christian Vandekerckhove, dat de oorspronkelijke tekst van Jiddu Krishnamurti omvat, aangevuld met historische en inhoudelijke commentaren en oefeningen om er iets mee te doen. Het boek kan ingedeeld worden onder de ethische werken van de Theosofische literatuur en draagt het doel in zich om ons voor te bereiden op de Eerste Inwijding.





Op 9 juni bracht Ellen Schiltz een schitterende voordracht over de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet. Iedere planeet heeft haar eigen Hiërarchie, die onderdeel is van de Zonne-hiërarchie. De Geestelijke Hiërarchie van onze aarde kunnen we omschrijven als de 'ashram' van Sanat Kumara.



Aansluitend hielden we onze Algemene Leden Vergadering.

We sloten het werkingsjaar 2018-2019 van LOP af op 25 juni met onze studieklass 'Mensen- en Zonne inwijding' van Alice Ann Bailey.



Op 6 en 7 juli gingen we op excursie naar een tentoonstelling van het IMI (Institut Méta-Psychique International) in Parijs, waarover meer in de volgende editie van onze Nieuwsbrief.



## Verlag Algemene Leden Vergadering (uittreksel)

Aangezien het vereiste quorum was bereikt, konden geldige beslissingen worden genomen. Het verslag van de ALV van 10 juni 2018 werd voorgelezen en algemeen goedgekeurd, alsook het verslag van de Penningmeester, die volledige décharge van de leden heeft gekregen. Tevens werd het boekjaar afgesloten en werd beslist in de toekomst een schenking te doen aan de Adyar Theosophical Academy (zie illustratie pagina 3 in deze editie). Er vervielen geen mandaten, wel was er de benoeming van Penningmeester Diane Vandekerkhove. Voorstellen werden gedaan voor voordrachten en studieklassen. Het bestuur zal voornamelijk rekening houden met de desiderata van de regelmatige bezoekers van LOP. Door verschillende aanwezigen werd gevraagd te werken met de boeken van Ellen Schiltz. We ontvingen alvast een schenking van Ellen van een exemplaar van elke titel voor de bibliotheek. Na het beëindigen van de vergadering, sloten we af met een hapje en een drankje, die door LOP aan de aanwezigen werden aangeboden.

*Lieve Vissers*

## De zeven hymnen van de chakra's, naar Albert Caillet

In de laatste zeven nummers van onze nieuwsbrief hebben we de zeven hymnen van de chakra's gebracht, in een vrije vertaling uit het werk *Hymnaire de ma Parèdre* van *Albert Louis Caillet (1868-1928)*.

We sluiten de reeks af met enkele samenvattende gegevens en nabeschouwingen.

### De Zeven chakra's

Caillet heeft zijn hymnen geschreven over de zeven belangrijkste chakra's, die we klassiek uit de yogatraditie kennen.

Muladhara chakra	Wortelchakra
Svadhithana chakra	Sacrale chakra
Manipura chakra	Zonnevlechtchakra
Anahata chakra	Hartchakra
Vissuddha chakra	Keelchakra
Ajna chakra	Voorhoofdchakra
Sahasrara chakra	Kruinchakra



In de theosofische literatuur geldt het werkje van *C.W. Leadbeater: De chakra's* zowat als het standaardwerk over dit onderwerp.

Wie dit – overigens interessant boek – hierop naslaat, zal merken dat de Svadhithana chakra hierin ontbreekt. Er wordt evenwel aan zijn bestaan gerefereerd, maar de auteur meent dat de ontwikkeling ervan moet worden vermeden.

Anderzijds zal hij als tweede chakra de *Milt chakra* aanduiden, die dan weer niet in de klassieke Indiase literatuur voorkomt en dus geen Sanskrietnaam heeft.

Deze miltchakra gaan we enkel bij enkele westerse auteurs zoals Leadbeater en Alice Bailey aantreffen en de volgers van hun resp. scholen.

Volgens sommige bronnen zou de Miltchakra eerder een draaiende schijf zijn (chakra betekent immers wiel), maar geen vortex die uit de nadi's in de rug vertrekt. Zijn functie zou vooral te maken hebben met het *opnemen en verdelen van het prana* in het lichaam.

Daarnaast kunnen we in de literatuur nog een hele reeks andere chakra's terugvinden, waar hier niet over gesproken werd.

Enkele voorbeelden:

De *Soma chakra*, die op het voorhoofd tussen de Ajna en de Sahasrara ligt. Sommigen beschouwen deze als een onderdeel van de Sahasrara.

Iets lager ligt dan weer de *Mana chakra*, die te maken zou hebben met ons droombewustzijn en hallucinaties.

De *Alta Major chakra's*, die aan de laterale kant van het lichaam liggen, in de hals, ter hoogte van de carotislichaampjes.

De *Lalama chakra* of *Kala chakra* vinden we terug aan de basis van het gehemelte. Deze zou te maken hebben met opwinding en begeerte, affectiviteit, geloof en onthechting.

Tussen de Zonnevlechtchakra en de Hartchakra ligt dan weer de *Ananda Kanda chakra*, een soort spirituele tegenhanger van de Hartchakra.

Er zijn ook talrijke mineure chakra's, zoals in de knieholten, handpalmen, enz. Volgens sommige New-Age-auteurs zelfs chakra's boven ons hoofd en onder onze voeten.

De chakra's kunnen ook van elkaar worden onderscheiden door hun aantal stralen of *bloembladen*, waarvan we hieronder de aantallen geven:

Muladhara chakra	4
Svadhithana chakra	6
Manipura chakra	10
Anahata chakra	12
Vissuddha chakra	16
Ajna chakra	2x48 = 96
Sahasrara chakra	960 + 12 = 972





Tenslotte herhalen we nog even de zaadklanken die de chakra's kunnen activeren:

LAMMM	Muladhara chakra
VAMMM	Svadhithana chakra
RAMMM	Manipura chakra
YAMMM	Anahata chakra
HAMMM	Vissuddha chakra
AUMMM	Ajna chakra
MMM	Sahasrara chakra

Wat deze bija- of zaadklanken betreft, moeten we er nog aan toevoegen dat hier een aantal varianten op bestaan. Ook geven sommige scholen per bloemblad een aparte zaadklank. Bovenstaande zijn dan de resultanten van die van de verschillende bloembladen van de chakra.

De theosofische literatuur gaat er van uit dat we van elke chakra eentje hebben op ons fysiek lichaam en wel op etherisch niveau en een op ons astraal lichaam. Volgens de ene auteur zijn het allemaal vortices, terwijl de andere – wat in de theosofische leer consequenter lijkt – meent dat de astrale chakra vormeloos is, aangezien het astrale plan zich in vier dimensies uitdrukt.

De fysieke en de overeenkomstige astrale chakra zouden dan met elkaar verbonden zijn door een *etherisch web*, bestaande uit een mono-atomische laag etherische atomen, die tegelijk als geleider en als isolator fungeert tussen de informatie van beide werelden.

Bepaalde informatie moet tussen het astrale en fysieke lichaam worden uitgewisseld, zoals emoties en intuïtie, terwijl andere inhouden beter aan de astrale kant blijven, zoals de "fauna" van onze kama-loka.

Deze filter tussen beide lichamen kan door hevige emoties, overmatig gebruik van tabak, alcohol of drugs, verschillende pathologieën vertonen: nl. *sclerose en gaten of scheuren*.



Bij sclerose zullen de ziele-inhouden niet meer normaal doorstromen in het fysieke lichaam en anderzijds zouden verschijnselen als delirium tremens, volgens sommige auteurs een gevolg kunnen zijn van gaten in het etherisch web.



In de literatuur uit de 20<sup>e</sup> en 21<sup>e</sup> eeuw vinden we nog veel niet-klassieke theorieën over de chakra's.

Enkele voorbeelden:



Barbara Brennan (°1939), ex-fysica aan de NASA, meent dat elke chakra in de rug ontspringt, wat vrij klassiek is, maar dat er – behalve bij de bovenste en de onderste – zowel naar de voorzijde als naar de achterzijde een bloem of vortex ontplooid wordt.

De bloem aan de voorzijde zou het gevoelsaspect van de chakra belichamen, terwijl de bloem die naar de achterzijde van het lichaam gericht is, voor het wilselement van de chakra zou staan. Haar leerlingen volgen haar hierin helemaal en menen dit ook zo waar te nemen.

Anderzijds moet worden gezegd dat oudere bronnen ook vaak spreken over chakra's aan de rugzijde van de mens, maar deze komen niet *per se* overeen met chakra's aan de voorzijde.

Dr. Janine Fontaine (1928(?) - 2018), ex-anesthesiste, cardiologe, meent dat de chakra's uit helices bestaan (ze gebruikt slordigweg het woord spiraal in plaats van helix), waarvan de spin of draairichting verandert per orbitaal. Ze vergelijkt dit met het atoommodel van Niels Bohr. Komen die orbitalen overeen met de lagen van de aura of de lichamen van de mens?



Fontaine vermeldt even tussendoor dat de mens *88.000 chakra's* heeft, waarvan ze er gelukkig maar zeven bespreekt.

Zij beschrijft ook een aantal pathologieën van de chakra's, waar te nemen door het ontbreken van een laag in de reeks helices. (zie illustratie) In andere gevallen, door de draairichting die omgekeerd is.





We kunnen Johann Georg Gichtel (Regensburg, 1628 – Amsterdam, 1710) ook niet onvermeld laten.

In het boek *Theosophia Practica*, van deze christelijke mysticus en leerling van *Jacob Boehme*, vinden we enkele mooie platen die heel sterk doen denken aan de chakra's.

Wel associeert hij ze niet met fysiologische processen, doch eerder met spirituele eigenschappen.

In nog andere gevallen, door de inclinatie van de as van de chakra.

Een voorbeeld hiervan geeft ze bij de Muladhara chakra, die volgens haar naar onderen moet wijzen en in pathologische toestand naar voren kan wijzen.



*Laat ons beseffen dat chakra's geen speelgoed zijn. Er is in de loop van de eeuwen veel onderzoek naar gedaan, met vaak heel tegenstrijdige conclusies. Hierop mediteren, kan, enkel onze groei en onze gezondheid bevorderen. Ermee experimenteren liefst enkel onder deskundige begeleiding.*

Christian Vandekerkhove

**Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)**

*To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."*

**Missie van de Theosophical Society (Adyar)**

*Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.*

\*

\* \*

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:  
[open.paradigma@gmail.com](mailto:open.paradigma@gmail.com)

