



Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief 8: mei – juni 2019

Colofon

Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org: onder constructie.

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

De drie Antwerpse Loges van de Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

loge.witte.lotus@ts-belgium.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het *open paradigma* doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!

Christian, Lieve en Diane





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten van Adyar; niet leden: €3

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8, 1000 Brussel".



Voordrachten LOP mei- juni 2019



Ellen Schiltz is reeds jaren nauw bevriend met Loge Open Paradigma. Met haar reeks spirituele boeken heeft ze onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de moderne esoterische beweging. Zij verstaat de kunst om complexe thema's transparant toe te lichten. We zijn dan ook zeer verheugd haar in mei en juni in onze Loge te mogen verwelkomen en hopen jullie hiervoor talrijk te mogen begroeten.

Voor Loge Open Paradigma zal Ellen twee themavoordrachten geven. Beide gaan door in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen, telkens van 11u tot 13u.

Bewustzijn in een ruimer perspectief (12 mei)

Bewustzijn is een synthese van leven, hoedanigheid en verschijning.

Er is één stroom van bewustzijn. Deze bewustzijnsstroom drukt zich uit op alle gebieden van manifestatie en vertegenwoordigt overal leven...

De Geestelijke Hiërarchie van onze planeet (9 juni)

Er bestaat een wisselwerking tussen de uiterlijke werkelijkheid en de innerlijke werkelijkheid van onze aarde.

Het werk van de innerlijke wereld bestaat erin om die voorwaarden te scheppen waaronder evolutionaire groei kan gebeuren.



Thema-avonden mei – juni 2019

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove.

14	mei	2019	Mensen- en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
14	mei	2019	20u45 - Witte Lotusdag - Viering	
28	mei	2019	Aan de voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove
11	juni	2019	Mensen- en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
25	juni	2019	Aan de Voeten van de Meester	Christian Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.

Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.

Witte Lotusviering LOP - 14 mei 2019

Op 14 mei zullen we traditioneel onze Thema-avond Mensen- en Zonne inwijding afronden om 20u45, om de viering van Witte Lotusdag te kunnen aanvatten.

Wie wil kan eventueel enkele bloempjes meebrengen, die dan na de viering zullen herverdeeld worden onder de aanwezigen.



Algemene Leden Vergadering - 9 juni 2019

Het Bestuur van Loge Open Paradigma nodigt jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die zal doorgaan op **9 juni**, na onze laatste voordracht.

We sluiten ons werkjaar af met een hapje en een drankje.

Indien jullie vragen of voorstellen hebben, noteer deze alvast, of stuur je ideeën door naar open.paradigma@gmail.com.

Zo kunnen jullie, goed voorbereid, participeren.

Lente van LOP - Verslag Lenteprogramma 2019



Naast onze studieklassen en voordracht, ten huize LOP, houden we onze koers van verbreding en verbroedering met andere Theosofische Loges aan.

Op uitnodiging van de Theosofische Vereniging Nederland, waren we op 3 maart te gast in Kortgene.

Christian gaf een voordracht rond het thema *Reïncarnatie en Christendom*.

We werden heel gastvrij onthaald en naderhand getrakteerd op een gezellig etentje.



Het is heel fijn te verbinden met de leden van de Theosofische Vereniging uit Zeeland. Vorig jaar waren zij te gast in LOP.

We ontdekken andere accenten in onze studieklassen en voordrachten, maar er is een wederzijdse hartelijkheid en interesse, die de Theosophical Society alleen maar kan voeden.





Lieve Vissers

*
* *

Studieklas Krishnamurti

De boodschap van Jiddu Krishnamurti



Nu de gezamenlijke studie van de Yogasutra's van Patanjali afgerond is, zullen we, op aanvraag van een aantal leden, ons een aantal maanden lang, elke vierde dinsdag van de maand, toeleggen op Krishnamurti.



Jiddu Krishnamurti (1895-1986) werd op zeer jonge leeftijd door Charles Webster Leadbeater ontdekt en van hem werd gezegd dat hij als voertuig zou gaan dienen voor de Maitreya die zou wederkomen. Tot zijn 32 jaar zou hij hierin zeer actief meegaan en dan schijnbaar het roer helemaal omgooien in de zomer van 1929.

Voor veel mensen is er een groot onderscheid tussen de Krishnamurti van voor 1929 en die van de tweede periode van

zijn leven, dus na de ontbinding van de Orde van de Ster.

Als theosofen zien we echter een continuïteit in het werk van Krishnamurti.

Er is inderdaad een grote accentverschuiving die veel mensen indertijd heeft geschokt en zijn lezers tot op de dag van vandaag in twee groepen heeft verdeeld.

Wij willen echter voorbij deze polarisatie kijken en Krishnamurti zien als iemand die ons een Pad of paden laat zien. Paden die hij kan aanwijzen, maar die we zelf moeten gaan!

Mensen die enkel de Krishnamurti van de tweede periode van zijn leven willen zien, opperen wel eens dat hij in zijn jeugd, door de theosofen in het algemeen en door Leadbeater in het bijzonder, gemanipuleerd is tot een devoot volger van al dan niet bestaande Meesters of Mahatma's.





Vanaf 1929 zou hij deze conditionering van zich afgeschud hebben en aan zijn ware taak begonnen, namelijk de mens bevrijden van zijn programmeringen, conditioneringen, kooien en angsten.

Hoewel hij vanaf die tijd expliciet is beginnen waarschuwen tegen hokjes en systemen, wijst heel veel er op dat hij dezelfde is gebleven, een trouwe volger van zijn heel speciaal dharma en volgens sommigen zelfs trouw aan zijn meester is gebleven.

Aldus getuigen sommige intieme vrienden van Krishnamurti. Als 32-jarige – dus niet als “gemanipuleerde kleine jongen” verklaart Krishnamurti nog aan een Nederlandse krant: *“Zo zal de Wereldleraar bezit nemen van mijn lichaam; dit is trouwens reeds enige keren geschied.*



De boodschap een gelukkige mensheid te maken, is mij opgedragen en ik vat die boodschap op als mijn taak.”

In 1929 echter, volgt zijn “*Coup de théâtre*” met tijdens het Sterkamp op 2 augustus de indertijd voor hem opgerichte Orde van de Ster te ontbinden, wat onder de meer dan 40.000 leden voor heel wat beroering zorgde. Gedenk zijn kenmerkende voordracht: *“De Waarheid is een land zonder Paden”*.

Toch wil ik beide perioden in zijn leven blijven zien als solidair met elkaar, ondanks de verschuiving van de toehoorders, waartoe hij zich richt en dus de totaal verschillende aanpak. Intussen zou hij ook die innerlijke inwijding hebben doorgemaakt, die zijn leven grondig zou veranderen.

Zou hij aan zijn taak verzaakt hebben, of net zijn ware taak hebben opgenomen? Het is niet aan ons daarover te oordelen, maar ieder is vrij daar een eigen mening over te hebben.



We zullen achtereenvolgens twee werken samen bestuderen:

Eerst mijn werkboek rond *Aan de Voeten van de Meester* en daarna het werk van Aryel Sanat: *Het innerlijke leven van Krishnamurti*.

Bij het werkboek zullen we samen een aantal oefeningen doen om onszelf op het Pad te testen en te leren kennen.

Het tweede boek zal vooral een basis zijn voor reflectie en discussie.

Christian Vandekerkhove

*

* *

De zeven hymnen van de chakra's, naar Albert Caillet



Deze hymne is de laatste van de zeven, die we in deze nieuwsbrief hebben gebracht. Ze zijn gehaald uit het vrij zeldzame werk *Hymnaire de ma Parèdre* van *Albert Louis Caillet (1868-1928)*.

Zoals steeds heb ik ze vertaald en van voetnoten voorzien.

Lees deze tekst niet louter intellectueel, maar laat de energie ervan je doordringen. Laat je ook inspireren door de symbolische afbeeldingen van deze chakra.

Christian Vandekerkhove



VII. SAHASRARA

Goddelijke, Sublieme Poort naar de Eeuwigheid, daar zijt Gij, Ô SAHASRARA¹, Duizendbladige Lotus²: Uw schittering en witte glans zijn stralender dan de Maan in al haar volheid.

Uw onweerstaanbaar charme is bovendien getint met de delicate nuances van de Rijzende Zon.

Allerhoogste AITHER, ABSOLUTE GODDELIJKE LEEGTE, in Uw Onmetelijkheid drijft de Geheimzinnige PARA-BINDU³ – het "ALLERHOOGSTE Punt", het "WITTE Punt" – Kiem en Voortbrenger van alle dingen.



ANTARATMA⁴ – deze God die in Ons is – woont daar, in uw Onmetelijkheid.

Sublieme TRIKONA⁵ A-KA-SZA⁶, met een BINDU aan elke Top, Ô Driehoek der Drie Zwarte Punten, in uw hart verbergt Gij de Glorierijke PARA-BINDU, Wit...



O KAMA-KALA – "Manifestatie van het Verlangen" – Ô TRIBINDU⁷, Fundamenteel Drievoud, in werkelijkheid zijt Gij TRIMURTIH⁸, de Allerhoogste Drievuldigheid, BRAHMA, VISHNU, SHIVA, waaruit alle anderen die wij aanbidden, zijn geboren.

Alle Triaden: de Zon, de Maan en het Astraal Licht die hen verenigt, het VUUR, de KENNIS, de WIL en de DAADKRACHT; de Drie Heilige GUNA'S⁹: SATTVA, RAJAS en TAMAS, dat alles zijn de vruchten van Uw Spirituele Bevalling.



Allerhoogste PARA-SHAKTI¹⁰;
Hemelse Moeder der Drie
Werelden, Goddelijk Archetype
van de Androgyne, voltrokken
Vereniging van SHIVA en SHAKTI,
in de Kiem alsook in de Vrucht,
daar is uw Gelukzalige
Verblijfplaats.

O A-KA-SZA; In werkelijkheid zijt
Gij de Eerste van alle TRIKONA'S,
van alle YONI-PITHA'S¹¹, deze
Drievoudige Tabernakels, die om
te ontvangen, georiënteerd zijn
met de basis omhoog en de top
naar omlaag, Symbool van de
Onvermijdelijke Vrouwelijkheid
van iedere Schepping: Symbool
van deze YONI, waaruit Alles
voortkomt: het EEUWIGE
VROUWELIJKE...

O Gij, Grote Godin die over de
Drie Domeinen heerst –
TRIPURASUNDARI¹² –

ik aanroep U thans met Uw Bija¹³,
Uw Mantra, die ook die is van de
Goddelijke en Hevige KAMA, deze
Godheid van alle verlangens:
"KLIMM¹⁴", "KLIMM" en "KLIMM"...

O KUNDALINI¹⁵, Onze Vrouwe van
Liefde, mijn Heilige Patrones, Gij
die sedert mijn geboorte opgerold
in mij sluimert, ontwaak – door
de Macht van deze Mantrams, ik
bezweer U hiertoe – ontwaak in
Uw Oorspronkelijke Vorm.

O KUNDALINI, Maagd die ik in mij
draag, ontwaak en laat, in Uw
Straling van Heilig Vuur, PARA-
SHAKTI, de Godin van het
NIRWANA, wedergeboren worden:
de Allerhoogste Scheppende
Superenergie, die de ZEVEN
WERELDEN moet doorboren om
mij ten Hemel te verheffen.

(Lente-equinox 1921)

¹ Sahasrara (Sk.): Hoogste lotus, naam van de Kruinchakra

² Lotus, soms Padma, symbool voor chakra

³ Para bindu (Sk.): Hoogste bindu of geestelijk punt

⁴ Antaratma (Sk.): De God in ons

⁵ Trikona (Sk.): Driehoek

⁶ A-Ka-SZA (Sk.): of Kama-Kala: omgekeerde driehoek van Shakti

⁷ Tribindu (Sk.): De drie punten, geëmaneerd uit Para-bindu

⁸ Trimurtih (Sk.): Drievuldigheid (letterlijk: drie vormen)

⁹ Guna's (Sk.): de eigenschappen van de stof (Sattva, Rajas en Tamas)

¹⁰ Para-Shakti (Sk.): de grote kracht (van de zes natuurkrachten)

¹¹ Yoni-Pitha (Sk.): Altaar van Yoni, symbool van het vrouwelijke

¹² Tripurasundari (Sk.): drievuldigheid van de Godin Kundalini (letterlijk: die drie steden bezit)

¹³ Bija (Sk.): zaadklank, kwintessens

¹⁴ Klimm (zaadklank van Kama of begeerte, verlangens, ...)

¹⁵ Kundalini (Sk.): het slangenvuur dat opgerold zit in de Muladhara chakra



Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life."

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

*

* *

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

