



Loge Open Paradigma

Nieuwsbrief maart – april 2018

Colofon

Tweemaandelijke nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Website: www.openparadigma.org: onder constructie.

Facebook: <https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/>

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8, 1000 Brussel.

De drie Antwerpse Loges van de Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma:

open.paradigma@gmail.com

Loge Witte Lotus:

info@logewittelotus.be

Loge Antwerpen:

loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma is een afdeling van de Belgische Theosofische Vereniging vzw. Onze Loge draagt de kenmerken van het 'open paradigma' doorheen al haar activiteiten.

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, studiegroepen, rondleidingen en vieringen.

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van onze aangeboden activiteiten.

Namens de stichters, bezielers en leden van Loge Open Paradigma, hartelijk welkom!

Christian, Mireille en Lieve





De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.



De doelstellingen van Loge Open Paradigma

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Secretariaat: Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com

Deelname in de kosten activiteiten:

Zondagvoordrachten: leden: €3, niet leden: €7 - Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor het Renovatiefonds Adyar, niet leden: €3



Voordrachten LOP maart-april 2018

Magie en egregoren

Zondag 11 maart om 11u00 tot 13u00 door Christian Vandekerkhove

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.



De term MAGIE roept bij veel mensen nogal wat weerstand op. Hij wordt ook in de eerste plaats geassocieerd met TOVERIJ. Hoewel toverij een vorm is van magie – zij het een van de vulgairste vormen – is magie veel meer dan dat. Magie is een energetisch gebeuren, met gevolgen in het zichtbare en het onzichtbare.

In deze presentatie wordt de magie zo rationeel mogelijk benaderd, zonder hocus pocus, zonder echter de mogelijke spectaculaire werking ervan te loochenen. Er wordt onder meer uitgegaan van het principe van de werking van gedachtenvormen en egregoren, waarbij met egregoor een soort collectieve gedachtenvorm wordt bedoeld.

Spirituele Zorgverlening

Zondag 8 april 2018 om 11u00 tot 13u00 door Lieve Vissers

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.



Wat is Spiritualiteit en waar kunnen we deze situeren in onze Zorgverlening? We belichten de meerwaarde die de mens/zorgverlener kan bieden aan zijn medemens, vertrekkende vanuit de spirituele dimensie.



We bestuderen het prachtige concept van de multidimensionaliteit, met onder meer aandacht voor de relatie tussen de lichamelijke, psychische, sociale, spirituele en existentiële dimensies in het menselijk bestaan. De spirituele dimensie staat hierin centraal als meest intieme en verborgen dimensie: minder goed meetbaar dan de eerste drie, maar wel voortdurend in een relatie van wederzijdse beïnvloeding.

Dit alles vanuit wat ons verbindt, medemensen onder elkaar, met ieder zijn eigen achtergrond, verlangens, angsten en drijfveren.

De laatste jaren is de aandacht voor de spirituele dimensie in de zorg enorm gestegen. Omdat Loge Open Paradigma deel uitmaakt van de Theosofische Vereniging, graven we een laag dieper in de spirituele dimensie van de Zorgverlening, namelijk deze in het licht van de Ziel...

Thema-avonden maart-april 2018

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 olv. Christian Vandekerkhove.



13	maart	2018	Mensen - en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
27	maart	2018	De ijlere krachten der natuur	Rama Prasad
10	april	2018	Mensen - en Zonne inwijding	Alice Ann Bailey
24	april	2018	De ijlere krachten der natuur	Rama Prasad

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45. **Stipt 20u00 starten we met onze studiekلاس tot 21u15.** Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.





C.W. Leadbeater

De komst van de Heren van de Vlam

Onderstaand fragment uit Leadbeaters: "De Mens, zijn afkomst, wezen en toekomst", kan niet zonder enige omkadering worden gelezen. Het kan door de lezer naar persoonlijk inzicht, letterlijk, alswel symbolisch of allegorisch worden geïnterpreteerd. De tekst betreft helderziende waarnemingen van Leadbeater (1854?-1934), die – zoals alle lezingen uit de Akashakronieken – met voorbehoud moeten worden gelezen. Hoe suggestief en inspirerend ook, het gaat niet om wetenschappelijke vaststellingen. We herkennen hierin wél een zeer belangrijke gebeurtenis in de evolutie van de mensheid op aarde, zoals ze in "De Geheime Leer" van Mevr. Blavatsky wordt beschreven.

Het gaat specifiek om de bijzondere stap die de mensheid zou hebben gezet tijdens het Derde Wortelras of Lemurische Ras, waarbij onder meer de symbolische poort werd gesloten om uit een groepsziel te individualiseren tot een persoonlijke ziel. De Heren van de Vlam, waarover hier wordt gesproken, zijn de Hoge Wezens, die we ook kennen onder de naam Zonne-Pitris, Zonne-Engelen, of Agnishvatta's. Ze worden ook vaak Manasaputra's of Zonen van het Mentale genoemd. Zij zijn het inderdaad, die de mentale kiem bij de mens deed ontwaken tot een mentaal lichaam, nadat deze door de zgn. Maan-Pitri's hiertoe was voorbereid.

Volgens sommige bronnen, zou de Prometheusmythe, zowel als het verhaal van de Slang in het Paradijs, refereren aan de Manasaputra's die de mensheid het mentale hebben gegeven.

(C.V.)



De grote Lemurische Poolster was nog intact en de enorme Halve-Maan strekte zich nog langs de equator uit, tot en met Madagascar. De zee, die golfde, waar nu de Gobi woestijn ligt, brak nog haar golven tegen de rotsen der noordelijke hellingen van de Himalaya's, toen alles in gereedheid gebracht werd voor het meest dramatische ogenblik in de geschiedenis der Aarde: de komst van de *Heren van de Vlam*.

De Heren van de Maan en de Manu van het Derde Wortelras hadden alles gedaan, wat mogelijk was, om het mensdom op te voeren tot het punt, waarop de verstandskiem in zijn groei kon worden versneld en de nederdaling van het Ego kon plaats hebben.

Alle achterblijvers werden gedwongen tot vooruitgang; in het dierenrijk waren geen wezens meer in staat, mens te worden. De poort van het dierenrijk tot het mensdom werd voor meerdere immigranten pas gesloten, toen er geen enkel dier meer in de naaste toekomst kon individualiseren, noch in staat zou zijn, dit punt te bereiken zonder een herhaling van de enorme impuls, die in de ontwikkeling van een Ontwerp slechts eens en wel juist in het midden van zijn loopbaan, gegeven wordt.

Een belangrijk astrologisch moment, toen een zeer bijzondere samenstand der planeten plaats greep en de magnetische toestand van de aarde de gunstigst mogelijke was, werd voor dit tijdstip uitgekozen. Dit gebeurde ongeveer zes en een half miljoen jaar geleden. Er bleef niets meer te doen over, dan alleen datgene wat slechts *Zij* konden verrichten.

Toen schoot, met het machtige geloei van een snelle nederdaling van onmetelijke hoogten, omringd door laaiende vuurmassa's, die het uitspansel met uitschietende vlammentongen vulden, de triomfwagen van de Zonen van het Vuur, de Heren van de Vlam, door het luchtruim van Venus neer. Hij hield stil, zwevende over het "*Witte Eiland*", dat glimlachende in de boezem der Gobi Zee lag. Het was groen en schitterend met massa's geurige, veelkleurige bloesems. De Aarde bood het beste en mooiste, om haar komende Koning te verwelkomen. Daar stond hij, de "*Jongeling van zestien zomers*", Sanat Kumara, de "*Eeuwig_maagdelijke Jongeling*", de nieuwe Heerser der Aarde, nedergedaald tot zijn rijk en met Hem zijn Leerlingen, de drie Kumara's, en rondom Hem Zijn Helpers.

Dertig machtige Wezens waren het, verheven boven enig aards begrip, doch in opvolgende graad, gehuld in de schitterende lichamen, die Zij zich geschapen hadden dor Kriyashakti, de eerste Occulte Hiërarchie, takken van de Ene, wijdvertakte Waringin, de kweekplaatsen van toekomstige Adepten, het middelpunt van alle occulte leven.



Hun woonplaats was het Onvergankelijke Heilige Land, waarover steeds de Laaiende Ster neerstraalt, het symbool van de Vorst der Aarde, de onveranderlijke Pool, waaromheen het leven van onze aarde steeds draait.

Een Catechismus vermeldt: "Van de zeven Kumara's offerden vier zich op voor de zonden der wereld en het onderricht der onwetenden, om tot het einde van het huidige Manvantara te blijven. Zij zijn het Hoofd, het Hart, de Ziel en het Zaad der onsterfelijke kennis". H.P.Blavatsky voegt hieraan toe: "Hoger dan deze Vier is er slechts Eén, zowel op aarde als in de hemelen, dat nog mysterieuzer en eenzame Wezen", de Stille Wachter.

(uit: C.W.Leadbeater: De Mens, zijn afkomst, wezen en toekomst, Weltevreden, Theosofische Boekhandel Minerva, s.d., ca. 1920).

Uit de Theosofische bibliotheek



William Kingsland

De natuurkunde in de Geheime Leer: Stof en Beweging

Energie is de beweging van massa, maar met het verdwijnen van de stof of massa zou de Energie eveneens verdwijnen. Energie is het gevolg van de werking van Kracht, terwijl Kracht oorzaak is. Wij meten het gevolg in de vorm van Energie en leiden de actie van de Kracht af, door middel van de hoeveelheid beweging teweeggebracht in een zekere massa, zoals bijvoorbeeld in het geval van de aantrekkingskracht.

Energie gaat samen met stof of massa en is een zuiver fysische term, maar kracht gaat samen met Zelfstandigheid en is niet Stof en Energie, die de werkelijke zelfstandigheden zijn, maar Zelfstandigheid en Kracht.



Niet alleen is dit zo, niet alleen kunnen stof en energie uit het heelal verdwijnen, maar het is even makkelijk zich een begrip van hen te vormen als afwezigheid en niet als tegenwoordigheid van de Zelfstandigheid.

Dit is wat feitelijk gedaan wordt in de merkwaardige theorie van de Ether, die door Prof. Osborne Reynolds zo zorgvuldig werd uitgewerkt (1), waarin fysieke stof wordt geleerd een soort van barst, scheur of lijn te zijn die een fout in de zelfstandigheid van de Ether aanduidt; eerder een leegte dan een *plenum*.

Dit is zeker, zoals Prof. Reynolds zegt, 'een ommekeer in de begrippen', omtrent de bouw van de stof. Metafysisch uitgelegd, zou men ervan kunnen zeggen dat deze leer nader tot de Occulte Leringen staat, dan het meer orthodoxe gezichtspunt dat het fysieke idee van massa of inertie dadelijk terug wenst te brengen tot de Oorspronkelijke Zelfstandigheid zelf.

De mogelijkheid bestaat dat de Ether, welke door de moderne wetenschap wordt onderzocht, weegbaar is. In zijn atomische vorm zou ze veel meer massa of traagheid kunnen hebben dan de fysieke stof zelf. Maar, zoals we verder zullen zien, is zij volgens de Occulte Leringen slechts weinig verwijderd van de fysieke stof en in werkelijkheid behoort zij tot het stoffelijk Gebied en is niet de Aether van de Ruimte.

(uit: William Kingsland: De natuurkunde in de Geheime Leer, Uitgave van de N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1911).

(1) *The Rede Lecture* on "an inversion of Ideas as to the structure of the Universe". Cambridge Press, 1902.

Voor alle informatie omtrent de programma's van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

